



Algemeen-Nederlands Verbond

Vereniging voor Nederlands-Vlaamse samenwerking

GENT KLEURT ORANJE in 2015

ALGEMEEN NEDERLANDS VERBOND OOST- EN ZEEUWS-VLAANDEREN

Beste ANV lid, beste lid van een medewerkende vereniging, beste belangstellende

Na de spreekbeurt van professor Alexander Evrard waar wij te gast konden zijn bij de gidsenvereniging VIZIT, zijn wij deze keer welkom in de grotere zaal van het Liberaal Archief. **Professor em. Els Witte**, dé grote specialiste van het orangisme, zal er spreken.

Geschiedenis wordt, werd vooral door de overwinnaars geschreven, gemaakt en ook via alle onderwijskanalen ingeprent en gevestigd. En dat geldt zeker voor de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (VKN) en de scheiding.

Heel wat mensen uit zowel de Westhoek als Henegouwen en Luik, Gent, Antwerpen en elders werden géén gelukkige Belgen in 1830, ze accepteerden de revolutie niet. Lang niet enkel de Franstalige economische elite en adel was in grote mate orangist, maar ook wel middenklassers, arbeiders en katholieke geestelijken. Méér dan 10 jaar was het prille België bedreigd; het orangistisch verzet bleef nog lange tijd voortduren én het leeft zeker nog verder in onze stad.

Nochtans was orangisme vanaf 1834 een misdrijf en orangisten werden als criminelen behandeld, getroffen door 'zuiveringen' en vervolging. Veel posities, carrières, bezittingen en eergevoel werden vernietigd. Dat alles lezen we bij Els Witte.

Vier zeer intense onderzoeksjaren lang dook professor Witte in alle mogelijke archieven van Noord en Zuid en tal van nauwelijks onderzochte documenten en archieven waarvan zij het geheimschrift ontcijferde, brachten veel aan het licht. Veel historische zekerheden zijn daardoor gevallen en mythes ontzenuwd.

Het kritische kwaliteitsblad NRC schreef: "Het gebeurt niet vaak dat een historicus geschiedenis echt kan herschrijven. Maar Els Witte is het gelukt."

Laten we hopen dat deze kennis, waarheid en werkelijkheid ook door mag dringen, zeker al bij de historici en in de geschiedenisboeken van Noord en Zuid!

U bent van harte welkom op de avond met

PROFESSOR ELS WITTE over haar onderzoek en boek

"Het verloren Koninkrijk"*

op

WOENSDAG 4 MAART, 18 UUR, lokaal LIBERAAL ARCHIEF, KRAMERSPLEIN 23, GENT
dichtbij veel openbaar vervoer en vlakbij de parkeerplaats van het Sint-Pietersplein.

Wij werken als ANV OZVL, die avond samen met het Liberaal Archief, het Willemsfonds, Het Liberaal Vlaams Verbond, het Vermeylenfonds, Rodenbachfonds, Masereelfonds en afdelingen van Davidsfonds regio Gent.

Toegang gratis maar graag inschrijven: ria.goossenaerts@skynet.be

Met de steun van



Met de steun van



*zie keerzijde

en zie ook webstek www.anv-ozvl.tk

PERSBERICHT:
Op 22 mei 2014 verschijnt bij De Bezige Bij Antwerpen:



Het verloren koninkrijk
Els Witte

Een onthullend boek over een cruciale periode uit de geschiedenis van de Lage Landen

Na een korte Belgische revolutie kwam er in oktober 1830 een einde aan het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Een onvermijdelijke wending in de geschiedenis, zo lijkt het nu, maar dan wordt geen rekening gehouden met de felle oppositie van de orangisten. Die beweging van Oranjegezinden uit de elite in Vlaanderen, Brussel en Wallonië stelde alles in het werk om weer aansluiting te vinden bij het Nederlandse koninkrijk.

In *Het verloren koninkrijk* gaat Els Witte op ontdekkingsstocht naar de wortels van het orangisme. Uit nauwelijks onderzochte archieven haalde zij veelzeggende correspondentie, die vaak in geheimschrift was opgesteld. Aan de hand van die bronnen weet Witte een rijkgeschakeerd en uniek beeld te schetsen van de orangistische organisaties, gedragscodes en strategieën. Ook werpt zij een licht op de druk beoefende Oranjecultus, die nog lang niet is doodgebloed.

Els Witte is historica. Ze doceerde vanaf 1974 hedendaagse politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 1994 tot 2000 was Els Witte rector van de VUB en sinds 1988 is ze lid van de Koninklijke Academie van België. Eerder was zij de hoofdauteur van onder andere

Politieke geschiedenis van België sinds 1830 (2007).

22 mei | Gebonden | ca. 720 pag. | ca. €39,99 | ISBN 978 90 8542 550 2

Voor meer informatie, een proef- of recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met uitgeverij De Bezige Bij Antwerpen:

chris.boudewijns@wpg.be