

Jaren die druppelend versmelten

Week van de Poëzie 2016

BEGIN

nu niet te huilen, papa. Ben ik niet wat
je had verwacht? Moet ik een
andere rol vertolken? Wat zeg je?
Dat je van me houdt? Ben je echt
in de wolken.



Trap

Foto Raoul Verstraeten, Lokeren



Titel ???

Foto Freddy Van Malderen, Lokeren

(foto van 2 punkers op de Lokerse Feesten)

Foto Marc Delbruyère, Lokeren

DE HAAG

De tuin heeft een trui van gehaakte bladeren.
Het gras speelt verstoppertje. *Wie-de-wie-de-wiet!*

Ik ben er wel, maar je ziet me niet! Een gat trekt de aandacht. Een haag met een oog, een hand. Snoepjes. Delen. Wil je met me spelen?



Bosweg

Foto Nathalie T'Jampens, Lokeren

(Molsbroek, dijk langs de konijnenweide)

(Foto Marc Delbruyère, Lokeren)

F U I F B E E S T

Zure zweetlucht dweept met Clearasil.
En hoewel alle oneffenheden vakkundig
zijn weggehaald, toch blijft die etterpuist
mij al een hele avond achtervolgen.

Of ik een *vage* met hem wil dansen.
Of ik een *muurtje* voor hem heb.
Of ik een Breezer op zijn *kotsen* drink.

Ik ben een dichter. Dus dans ik niet,
rook ik nooit en hang ik een hele avond
intellectueel aan de toog. Drinken doe ik
evenmin. Behalve in goed gezelschap.

(straatartiest ????)

(Foto Marc Delbruyère, Lokeren)



(straatbeeld / graffiti)

(Foto Vicky T'Jampens, Lokeren)

(Berlijn – de muur met graffiti)

(Foto Marc Delbruyère, Lokeren)

Foto ('s) Flor Maesen ???????

P A S

Laten we pirouettes

tekenen. Onze tippen
als passerpunten in
de grond geprikt.

Laten we draaien en

draaien en draaien.

Tot onze benen het
begeven en we voor
elkaar. Open. Vallen.

Parade New Orleans – mensen met parasol

Foto Marc Debruyère, Lokeren



Molsbroek – opvliegende reiger

Foto Vicky T'Jampens, Lokeren



Lichtfestival Gent - Draaiende figuurtjes ???

Foto Vicky T'Jampens, Lokeren

Foto Flor Maesen, Lokeren ????

D U C T T A P E .

Kiezels drukken kraters
in zijn knieën. Zweet
rent weg. Over zijn
hoofd. Hij gelooft dat

het kan. Dat hij na het
inslaan van ruiten en
breken van lansen, de
brokken lijmen kan met

Straatartiest

Foto Marc Delbruyère, Lokeren

Foto Flor Maesen, Lokeren ???

SCHOENMATEN

Achtendertig,
sandalen, witte sokken, helaas.

Vierenveertig,
slippers, tussen de tenen kaas.

Negentwintig,
veterschoenen, parels opgekleefd,
Zesendertig,
kwaliteitsleder, duf maar beleefd.

Drieënveertig,
pantoffels, man, hanenpoot aan,

Tweeëndertig,
gummi laarzen, knellen vooraan.

Vijfentwintig,
sneakers, van het hippe soort.

Zevenendertig,
pumps, fluoroze, zeg het voort!

Foto Flor Maesen, Lokeren ???

E I N D E

Je zit in de zetel. Een lach hangt verkeerd gedrapeerd om je mond. Je lievelingsboek op je knieën en die laatste kop koffie met melk op de grond.



Begraafplaats Lokeren – grafbeeld door Joris Minne

Foto Raoul Verstraeten

Sint-Amandsberg (Gent), Campo Santo

Foto Marc Delbruyère, Lokeren

Verdronken land van Saeftinghe

Foto Marc Delbruyère, Lokeren