

Sofie De Moor

Sofie De Moor (*1984) woont en werkt in Lokeren.

Haar eerste, bewaard gebleven krabbels (gedichten kan je het nauwelijks noemen) dateren van 1996. Schrijven bleef jarenlang een microbe die niet uit het lijf te jagen was. Een microbe die bij vlagen hevig opflakkerde. Haar man gaf haar de voorzet om er meer mee te doen. Hij schreef haar in voor een cursus Literaire creatie in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Sint-Niklaas.

Na drie jaar literair experimenteren onder de vleugels van Frank Pollet, studeerde ze in juli 2015 af. Dat was tevens het begin voor een nieuwe start. In september 2015 ruilde ze de helft van haar voltijdse job als leerkracht van de Stedelijke Basisschool Spoele in voor een halftijdse als auteur.

Momenteel schrijft ze vooral kinder- en jeugdliteratuur. In november 2015 debuteerde ze met *Wilde plannen*, een boekje in een reeks voor beginnende lezers (uitgeverij Die Keure). Daarnaast maakte ze *Pimp je nieuwjaarsbrief*, een map boordevol hippe teksten (uitgeverij Een Fijne Dag!).

Opvolging is verzekerd. In 2016 komt er een tweede nieuwjaarsbrievenmap. Er volgen nog negen leesboekjes voor beginnende lezers, (fictie, non-fictie en poëzie).

Naast de 'reguliere' literatuur, heeft Sofie een zwak voor poëzie. Poëzie omschrijft ze als reizen. Nieuwe smaken, geuren en kleuren ontdekken. Genieten van een onbegrensde taal. Zelf schrijft ze poëzie omdat ze het niet kan laten.

Speciaal voor deze tentoonstelling selecteerde ze zeven gedichten waaraan een herinnering gekoppeld is. Een herinnering over en voor het leven.

*Wie meer wil weten, kan surfen naar:
sofiedemoor.weebly.com of www.facebook.com/schrezen*

